



Dader, slachtoffer, redder of misschien toeschouwer?

Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn, Ontwaak ik, dan nog ben ik bij U.

Psalm 139, 17 - 18

De groep rebellenstrijders gooiden het drie jarig kind levend in zee, de zee gaf het kind terug aan het strand. Weer gooiden diezelfde mannen het levende kind terug in zee, de zee gaf het kind terug aan het strand. Opnieuw gooiden zij het kind in zee, wederom gaf de zee het kind terug aan het strand. Veel gelach, het kind bleef hulpeloos spartelend liggen op het strand.

Opnieuw werd het kleine kind voor de vierde keer in zee geworpen. Deze keer gaf de zee het kind voor de laatste keer terug aan het strand. Een weloverwogen nekschot door de kleinste man van de groep soldaten, het kind was dood. De groep trok zwijgend verder.

Voorstelling Protestantse Geloofsgemeenschap De Ark in Maarssen. Tegelijkertijd Leerdienst rondom belangrijke levensvragen in de Vecht en Angstelkerk in Loenen aan de Vecht.

Zondag 19 februari ben ik naar de voorstelling “Wanneer ik het huis van mijn vader verlaat” in de Protestantse Kerk De Ark in Maarssen geweest. Een moeilijke en misschien wel emotionele keuze:

In de Vecht en Angstelkerk is om 16.00 uur een leerdienst o.l.v. onze eigen predikant Ds. K. de Vries over moeilijke en actuele vragen rondom abortus en euthanasie aan aan de hand van de Bijbelteksten Genesis 9, 1 – 6 en Psalm 139, de verzen 1 – 6 en 13 – 18. Waar ga ik naar toe?

Persoonlijke getuigenissen:

Drie honderd vijftig mensen waren op deze zondagmiddag in Maarssen getuige van de verhalen van twee vluchtelingen en een oorlogsvrees. Geloof is als verbindende factor altijd een steun geweest voor migranten en vluchtelingen. Eigenlijk de enige steun die ze nog over hebben. **Geloof gaat niet alleen over verleden, maar ook toekomst, de hoop op een andere toekomst.** De voorstelling is opgebouwd uit teksten van drie Heilige boeken: Tenach, Bijbel en Koran en legt zo parallellen tussen de vluchtverhalen van de gezamenlijke aartsvaders van deze drie monotheïstische godsdiensten, Jodendom, Christendom en Islam, en die van de vluchtelingen en migranten van nu.

Een geëmotioneerde bezoeker na de voorstelling: “Deze voorstelling was een hele intense ervaring. Een boodschap die bij mij is ingeslagen als een bom. De oorlog kwam zo heel dicht bij. Een gevoel van wanhoop bekwam mij meerdere malen. Wat een lef moet je hebben om te vluchten en te proberen om je leven elders weer vorm te geven. Dat vind ik oprecht moedig. Laten we stoppen om mensen te

betitelen als vluchteling, statushouder, allochtoon of autochtoon. We zijn mensen onder elkaar, met allemaal een persoonlijk en uniek verhaal”.

Volgende voorstelling bij u/ jou in de buurt: As I left My Father's House:

19 april – Pauluskerk – Breukelen – 19.30 uur t.m. 22.00 uur

F.M. van Halsteren

Fotomateriaal: Archief F.M. van Halsteren / voor eventuele reactie 2zwaan2@gmail.com

