

Dauwtrappen op Hemelvaartsochtend....



Afgelopen Hemelvaartsdag zijn we met een groep gaan wandelen. Om 06.30 uur vertrokken we vanuit de Vecht- & Angstelkerk richting Nieuwersluis. Daar aangekomen ging de wandeling door het landschapspark van Doude van Troostwijk. In dat park hebben we wat liederen gezongen, om vervolgens langs het Amsterdam-Rijnkanaal naar Fort Nieuwersluis te lopen. Langs de slotgracht ging het via Nieuwersluis over het jaagpad langs de Vecht naar Loenen.

Aangekomen in de V&A kerk stond er een ontbijt kaar.
Na het ontbijt was er een 'Gastendienst' in de Gereformeerde Kerk.

Volgend jaar hopen we weer te gaan dauwtrappen